

Nieuwsbrief

Bij dit nummer

Beste mensen,

In deze herfst zijn de eerste tussentijdse evaluaties van de corona tijd gaande. Vanuit de vrouwenbeweging en de kerk gebeurt dit. Wij proberen dit te volgen. U leest er hier meer over.

Een van de aspecten is dat duidelijk werd dat vrouwen nog te weinig zichtbaar zijn, juist ook in dit soort noodsituaties. We gaan ermee aan de slag en wijden onze ontmoetingsdag op 19 februari 2021 hier aan.

Vindt u het interessant om hierover mee te denken, laat het ons weten. Wij horen graag van u,

Carin Hereijgers
Ambtelijk secretaris

Inhoud

Bij dit nummer	
Verslag Prinsessendag NVR	
Belangrijke data	
De kracht van samen Hella vd Wijst	1
Bezinning 'veerkracht'	
Project zichtbaarheid van vrouwen	2
Recensie Kerken in tijden van corona	3
Recensie Het verdriet van Brabant	4
Colofon	5

Secretariaat Netwerk Katholieke Vrouwen
Annie Beunen-Ossel
Achterschoffert 57
6471 VB Eygelshoven
E-mail: info@unkv.online
Website: www.unkv.online

Verslag van prinsessendag

De NVR presenteerde de resultaten van de vrouwencampagne rondom corona, waar het Netwerk ook aan heeft bijgedragen. De film en de jaarlijkse Troonrede vindt u op onze website:

<https://www.unkv.online/zij-maakt-het-verschil>

Belangrijke data

Vr 19 feb (onder voorbehoud)
Ontmoetingsbijeenkomst

juni 2021

Conferentie Andante Letland

<https://www.unkv.online/andante>

De kracht van samen



Op 23 oktober verscheen het boek 'De kracht van Samen' van Hella van der Wijst over hoe de eerste coronagolf beleefd werd in haar geboortestreek. De stream van de presentatie vindt u op

onze website. www.unkv.online

Vriendin worden

Ons werk kost niet veel geld, maar een bijdrage kan ons zeker goed verder helpen. Als vriendin steunt u ons nationale en internationale werk en krijgt u korting op onze evenementen.

Kijk op: www.unkv.online/aanmelden

Bezinning

Veerkracht

Over een week is het Allerzielen: een dag dat wij onze doden herdenken: dit jaar wordt het een Allerzielen met een speciale lading. Wij gedenken niet alleen degene, die wij persoonlijk verloren hebben, maar in het bijzonder ook degenen, die gestorven zijn door het coronavirus.

Afscheid nemen gebeurde in aangepaste en beperkte omstandigheden, dat heb ik gemerkt tijdens de keren dat ik het afgelopen jaar ben voorgedaan in uitvaarten en crematies. Wat mij opviel, is de creatieve manier waarop hiermee werd omgegaan. Afscheid nemen in hele kleine en daardoor intieme kring, de rituelen in de vorm van een erehaag in de straat, zegenen op het kerkplein met vele omstanders. Door veerkracht en creativiteit werd het een waardig en liefdevol afscheid.



Op onze veerkracht wordt een enorm beroep gedaan: in zorg en onderwijs, bij ondernemers, vrijwilligers, iedereen die het op kon brengen om verder te kijken en te voelen dan de eigen kleine 'bubbel', ook op de veerkracht van nabestaanden in deze tijd: een mooi voorbeeld: een vrouw, die het afgelopen jaar haar zoon én haar man heeft verloren, zal op 2 november de doopkaars van haar zoon aansteken, beiden gedenken maar ook dankbaar zijn dat zij in haar omgeving zo goed is opgevangen.

Vanuit deze dankbaarheid hoopt zij eind november haar 90^e verjaardag te vieren. Een teken van veerkracht en levenslust. God geeft kracht naar kruis, zei ze me. Veerkracht wens ik u allen toe.

Maria van Schaijik, voorzitter bestuur Netwerk Katholieke Vrouwen
25 oktober 2020

Project

Zichtbaarheid van vrouwen

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levenshouding opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en maatschappij. Om de zichtbaarheid van vrouwen in de kerk te bevorderen volgen wij de ontwikkelingen. Aanvullingen zijn welkom!

In oktober verscheen de nieuwe encycliek van Paus Franciscus 'Fratelli tutti'. We hebben theologe Trees Versteegen gevraagd om een reactie hierop te schrijven. De korte samenvatting is deze: "Het had zo'n prachtige encycliek kunnen zijn, de meest recente encycliek van Paus Franciscus 'Fratelli tutti'. Veel maatschappelijke vraagstukken benadert de paus op een pastorale, indringende en politieke manier. Vanuit genderperspectief heeft de Paus in deze tekst helaas belangrijke kansen laten liggen, en dat zit 'hem' niet alleen in de titel en de taal." Het langere artikel leest u op onze website: <https://www.unkv.online/fratelli-tutti>

Netwerk Katholieke Vrouwen

We verzamelen ook nieuwsfeiten op het gebied van vrouw & kerk: op 8 oktober is [dit filmpje van de paus](#) uitgestuurd. Op 12 okt ook [dit artikel in het Nederlands Dagblad](#). Er komt meer aandacht voor het aanstellen van vrouwen in verantwoordelijke functies in de kerk. Op 27 september verscheen dit interview in Nederlands Dagblad '[Priester zijn in de Rooms-Katholieke Kerk, dat is mijn roeping](#)' met Zwitserse theologe, Jacqueline Straub. Op 23 september werd bekend dat in de [Times 100 Most Influential People](#) van dit jaar de katholieke non, zuster Norma Pimentel, is opgenomen. Ze is bekend van het ondersteunen van migranten bij de grens tussen de VS en Mexico. Op 10 augustus benoemde de paus [zes vrouwen in Vaticaanse Economische Raad van Toezicht](#).

Wat betreft aanstellingen in Nederland hebben we deze berichten verzameld. Op 1 oktober werd Marianne van der Sloot bij het Voorzittersoverleg benoemd tot voorzitter van het VKMO. Per september is Mr. Carlien Geelkerken, LL.M., (40) [benoemd tot directeur](#) van de Stichting Thomas More (STM) en van het Verband van Katholieke Maatschappelijk Organisatie (VKMO) Per september is aangesteld op [de Catharina Halkes Leerstoel Feminisme en Christendom](#), Mariecke van den Berg. Per 1 september heeft Mgr. dr. De Korte drie vrouwen aangesteld voor het organiseren van [het gezins- en familiepastoraat](#). Het betreft Ingrid van Meer-Bollerman en Juliëtte de Valk en drs. ir. Manon van den Broek.

Recensie Kerk in tijden van corona

Als christen uitgedaagd

Vrijwel alle maatschappelijke organisaties zijn momenteel toe aan een eerste tussenbalans van de coronacrisis. Leo Feijen presenteerde in augustus een boekje met de stand van zaken van de kerken, protestants en katholiek, in Nederland en Vlaanderen. Hij raadpleegde een ruim panel aan betrokken mensen voor hun bijdrages. De bisschoppen van Den Bosch en van Gent, de Scriba van de PKN, katholiek politicus in ruste Herman van Rompuy, wetenschappers, de voorzitter van Sant 'Egidio en de beleidsmedewerkster voor de Kerkproeverij. Vrouwen en mannen met ieder hun eigen perspectief en verantwoordelijkheid.



Iedereen gaat in op de praktijk van het 'kerken'. Naar de kerk gaan, eucharistie vieren, samen zingen en koffie drinken. Dat alles veranderde in coronatijd in online contact, kleine gespreksgroepen en overdag naar de open kerk gaan om een kaarsje op te steken. De voor- en nadelen van deze onverhoedse ontwikkelingen komen uitgebreid aan bod.

'Kerken'

Wat betreft de vrouwen in de kerk: in de online diensten kwam de klassieke hiërarchie vaak sterker dan anders naar voren. Kolet Jansen, schrijver, oud-leraar en moeder, schrijft "*ondanks alle inspraak en participatie van leken is het op cruciale momenten zoals deze toch vaak de clerus die vooral bepaalt wat er gebeurt. Het zijn de pastoors die de mis doen die wordt opgenomen en uitgezonden. Om begrijpelijke redenen mag er meestal niemand anders voorlezen. Maar waarom dan ook de voorbeden en de preken niet meer gemaakt door de bredere groep beurtrollers? Is het niet extra pijnlijk dat in die gestreamde vieringen vrouwen helemaal onzichtbaar worden?*" Dit zal niet overal het geval zijn geweest, maar het is een van de lessen die we kunnen leren.

Veldhospitaal

Veel auteurs gaan in op de bijzondere Urbi et Orbi zegen die de paus op 27 maart hield. Hoe de storm ons uitdaagt en angst aanjaagt, maar Jezus ons erop wijst dat vertrouwen op God de uitweg kan zijn.

Dat we daarbij ook de opdracht krijgen om leed onder ogen te zien en ermee aan de slag te gaan vinden we terug in de metafoor van de kerk als veldhospitaal. Sommige auteurs wijzen er op dat meer kerkmensen dan anders in de coronatijd vaak begonnen om noden te lenigen. Mensen werden bijvoorbeeld technisch werkloos en zagen daarin een kans om anderen te helpen. Dat is ook 'kerken', samen kerk zijn. Belangrijk om te erkennen, vooral omdat jongeren zich in die praktische vormen goed thuis voelden. Zo kan een nieuw geloofwaardig verband gelegd worden tussen de noden en kracht van de 'leken' en het gebouw en de officiële aspecten als liturgie, sacramenten.

Het boek gaat ook in op de maatschappelijke aspecten zoals mogelijke veranderingen ten bate van aandacht voor stilte, de zorg (patiënt en verzorgende), leefomgeving, klimaat en solidariteit. Ook daar gaan we vernieuwd mee om. Benutten we deze kans? Of zoals de bisschop van Gent, Lode Van Hecke, schrijft: "het evangelie is geen blijde boodschap 'ondanks' het slechte nieuws dat ons overal omringt. De werkelijkheid is nu eenmaal wat ze is en Jezus is precies mens geworden om in onze menselijke wereld licht te zijn. De christen leeft niet naast de realiteit, maar erin."

Carin Hereijgers
ISBN: 978949316138



Recensie:
Het verdriet van Brabant.
Kerken en kloosters in bisdom Den Bosch ten tijde van corona

Verdriet is van alle tijden

Op de dag van de grote herdenkingsdienst voor alle overleden religieuzen in de coronaperiode verscheen het gedenkboek 'Het verdriet van Brabant'. Het boek wil, net als de

Sint Jan waarin de dienst gehouden werd, een ruimte zijn om iets te delen dat groter is dan het zelf. Het boek is dan ook sfeervol geïllustreerd met elementen van het kerkgebouw die knipogen naar andere tijden, waarin ziekte en dood ook dichtbij waren. Maar ook toen stonden mensen voor elkaar klaar en hielden mensen hoop.

In het boek lezen we hoe allerlei katholieken hier moed uit putten in de hevige storm die hen nog maar onlangs overkwam. Er wordt ruim aandacht gegeven aan hoe bijvoorbeeld in kloosters van de ene op de andere dag de 'familie' die je daar samen hebt, geconfronteerd werd met ziekte en snel overlijden. Het geeft ook een blik op het samenleven van mensen met aandacht voor een traditie die ineens niet meer praktisch uitgeoefend kon worden. Zuster Madeleine Bouman luidde vroeger de klokken van het Missieklooster van heilig Bloed samen met twee andere zusters. Die zijn kort na elkaar overleden en nu luidt ze de klokken alleen.

Hoe vind je nieuwe manieren in zo'n situatie?

Aandachtigheid en omgaan met de nieuwe gevoelens is dan belangrijker dan ooit. Algemeen overste Agnes Vos, van de zusters van Liefde in Schijndel, zegt "Ik kan het alleen maar volhouden omdat God met ons meelijdt en ons draagt. Mij ook". De pastoor van Uden, John van de Laar, en zijn koster Babs Geurts, beamen dit na een periode waarin ze een samen de vele begrafenissen van hun parochies verzorgden.

Allemaal een monnik

In Boekel filmde Omroep Brabant hoe het toeging. Dat een voor de overledene geliefde treurwilg ook een kathedraal kan zijn. In de vorm van een erehaag – op afstand – konden overledenen toch met alle eerbied door de gemeenschap naar het graf geleid worden. Door corona werden alle mensen wereldwijd ineens geleid naar een besloten leven: "we lijken allemaal wel een monnik". Maar er is een groot verschil tussen vrijwillige en opgelegde isolatie. De pastoor van Sint Oedenrode werd gebeld "Sorry meneer pastoor dat ik bel, maar ik heb gewoon behoefte aan een praatje."

Er is veel aandacht voor vrouwen in het boek. In het interview met de Zusters van Liefde lezen we "Eigenlijk staan deze vrouwelijke religieuzen ook voor de emanciperende rol van de vrouw in de kerk. Want naast alle professionele taken op school en in gezinnen droegen en dragen de Zusters van Liefde de kerk." Ze zeggen zelf: De vorming heeft me de ruimte gegeven om innerlijk vrij te worden. Dat staat nooit stil. Dat is een voorrecht. Ik heb mogelijkheden gekregen en blijf die innerlijke vrijheid zoeken. Daar komt niemand bij. Sinds die diepste vrijheid raak ik niet zo gauw in paniek."

De grote uitdaging voor de komende tijd

In het boek staan ook de woorden ter bemoediging die bisschop De Korte schreef gedurende deze periode. Daarin zijn de stappen rond de maatregelen van de overheid te volgen. Hoe kunnen mensen nog 'kerken' zonder zondagsdienst. Hij geeft ook reacties op maatschappelijke ontwikkelingen. Hij gaat in op de economische gevolgen en de groei van de voedselbank. "Het grote gevaar bestaat dat de onderlinge zorg voor elkaar zal verdampen. Het eigenbelang lijkt altijd groter dan het belang van de ander. Het volhouden van onderlinge verbondenheid wordt de grote uitdaging van de komende tijd." Er is ook aandacht voor de zware taak die bestuurders hebben. "Nu wordt een beleid gevraagd dat mensen verbindt en niet uit elkaar drijft." En hij vermeldt dat kerken in de breedte oproepen hebben gedaan voor extra aandacht voor ontwikkelingslanden in coronatijd en het opnemen van 500 kinderen uit kamp Moria in Griekenland.

Wat brengt dit boek ons: "Er zijn zusters gestorven die nog heel vitaal waren. Dat hadden we totaal niet verwacht. Toen ontdekten we bij onszelf: ook ik kan sterven. We voelen ons vitaal, maar zijn ook sterfelijk. Dat maakte bang, maar dat maakte ook een ander besef los: als het leven zo kwetsbaar is en als je nog verder mag leven, dan is er maar één opdracht. Doe wat je roeping is, maak waar wat je dromen zijn, leef elke minuut die je gegeven is."

Carin Hereijgers

ISBN: 9789493161375

Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het kader van deze wetgeving willen wij u op het volgende attenderen. U heeft zich aangemeld voor onze nieuwsbrief. De aanmeldgegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor uitnodigingen voor bijeenkomsten van het Netwerk Katholieke Vrouwen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Als u de activiteiten van Netwerk Katholieke Vrouwen wilt ondersteunen en ook in het vervolg de Nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u donateur worden (vanaf € 15 p.j.).

Informatie vindt u op www.unkv.online/aanmelden