



## Maak kennis met Marijke van Duin

*In welke hoedanigheid ben je betrokken bij COP 27?*

Ik ben lid van het Klimaatteam van de Wereldraad van Kerken. Wij volgen ieder jaar de COPs. COP staat voor *Conference Of the Parties*; de *Parties* zijn de deelnemende landen, en dat zijn bijna alle landen ter wereld.

### **Meest urgente crisis**

*Wat drijft je om hier aan deel te nemen?*

De klimaatcrisis is de meest urgente crisis die veel leven op aarde, inclusief de mensheid zelf, bedreigt. En inmiddels weten we dat we die crisis zelf veroorzaken, dus ook zelf kunnen remmen. Als we enig gevoel voor rechtvaardigheid hebben, zetten we ons daar ook voluit voor in. Want de mensen die het meeste last hebben van de gevolgen van klimaatverandering, zijn ook de mensen die het minst hebben bijgedragen aan het veroorzaken ervan. Het zijn de vaak de armste landen die het toch al heel moeilijk hebben. En dan heb ik nog niet eens over dieren en planten die met uitsterven bedreigd worden. Hoe onrechtvaardig is dat?

### **Toenemend wantrouwen**

*Je hebt al eerdere klimaattoppen meegemaakt: wat is het verschil met de vorige keren?*

Het grote verschil tussen nu en bijvoorbeeld vorig jaar, COP 26 in Glasgow, is de geopolitieke situatie. We hebben te maken met de oorlog in Oekraïne en het toenemend wantrouwen tussen China en de VS. Dat alles voert de spanning tussen Oost en West enorm op. En dat kunnen we niet gebruiken, want internationale samenwerking is een absolute vereiste om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.

### **De arme landen eisen compensatie**

*Wat is je verwachting gezien de context die de top nu heeft?*

Gezien het bovenstaande, én gezien het feit dat landen die het meest last hebben van klimaatverandering zich niet meer weg laten zetten, vrees ik dat het een moeizame top zal worden. Waarschijnlijk zullen discussies over energie de top domineren. Een ander heet hangijzer is *loss & damage*, oftewel schade en verlies als gevolg van klimaatverandering. De arme landen eisen compensatie voor klimaatschade die zij al geleden hebben. De kerken wereldwijd staan achter die eis. Maar de rijke landen willen er niet aan, omdat ze bang zijn voor aansprakelijkheid en rechtszaken.

In mijn meest optimistische momenten heb ik een klein beetje hoop dat het besef dat we samen móeten werken de geopolitieke spanningen een beetje zal verminderen. En dat daardoor de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk stopt.

### **Dank voor ieder die zich inzet**

*Hoe kunnen mensen die dit lezen jou ondersteunen, bemoedigen bij de onderhandelingen?*

Zoals ik vorig jaar al zei: verdiep je in de problematiek en word je bewust van je eigen rol. Wat kun je zelf doen? De klimaatcrisis is geen 'ver-van-mijn-bed-show', ook in Nederland hebben we ermee te maken. Denk maar eens aan de afgelopen droge zomers en de problemen die daarmee samenhangen. Het is voor mij heel fijn om te weten dat steeds meer mensen de noodzaak om te handelen, inzien. Dat steunt mij enorm en geeft mij de energie om ermee door te gaan. Graag bedank ik iedereen die zich met mij hiervoor inzet!