



## Nieuwsbrief



### Inhoud

Bij dit nummer	
Van onze voorzitter	1
Synodeproject tussenstand	
Andante Assemblee Riga	2
Klimaat & Geloof, Tip	3
Bidden voor vrede	4

*Secretariaat Netwerk Katholieke Vrouwen  
Annie Beunen-Ossel,  
Achterschoffert 57  
6471 VB Eygelsboven  
E-mail: [info@unkv.online](mailto:info@unkv.online)  
Website: [www.unkv.online](http://www.unkv.online)*

### **Bij dit nummer**

#### **Beste mensen,**

Deze vastenperiode is wederom een vreemde. Ondanks meer ruimte is corona zeker nog niet het land uit en er is een nieuwe oorlog in onze nabijheid begonnen. Alle reden om nog steeds en steeds weer naar elkaar om te zien en te bidden en werken aan vrede en een betere wereld.

Ook werken we toe naar de voleinding van ons rapport 'Zij heeft een verhaal' en de digitale presentaties op 8 april en 25 mei. We zijn zelf ook benieuwd naar de uitkomsten van die rijke inzendingen. Binnenkort zouden we elkaar misschien zelfs fysiek kunnen ontmoeten. In het kerkpaviljoen, de *tiny church*, op de Floriade in Almere. Of bij de Klimaatviering op 19 juni in Rotterdam.

*Carin Hereijgers  
Ambtelijke secretaris*

## **Van onze voorzitter, Maria van Schaijik**

We zijn blij verrast door de overweldigende belangstelling voor ons synodaal project "Zij heeft een verhaal". 2220 vrouwen hebben de digitale vragenlijst ingevuld en gevuld met mooie persoonlijke verhalen. Gaat het synodale proces leiden naar een andere kerk?

Op de zeer leeswaardige website [Dominicanen.nl](http://Dominicanen.nl) ben ik op zoek gegaan naar een overdenking van een vrouwelijke lekendominicaan: Loes Belt. Dit is een gedeelte van haar tekst: Het thema is: opnieuw beginnen.

"Het is een zonnige middag, begin maart. Het is stil om me heen. Ik lees: Petrus vraagt Jezus 'Hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet? Zeven maal?' Nee, zegt Jezus : zeven maal zeventig maal dat wil zeggen oneindig veel.

In mijn rustige huiskamer zou ik zeggen: natuurlijk, vergeven, vergeten en opnieuw beginnen. Maar kan ik dat?

Op TV gaat het over de oorlog in Oekraïne. Poetin dreigt nu met atoomwapens. Mensen vluchten, ik zie verwoesting en dood. Het grijpt me aan, ik bid om vrede, vergeving? Ik denk aan de goede moordenaar aan het Kruis .

Overall klinken protesten. Intussen komen mensen elkaar op grote schaal te hulp, een uitbarsting van naastenliefde. Mensen worden geraakt, worden vrijgevig, mensen komen eten brengen, drinken brengen aan de wachtenden bij de grenzen.

Deze noodsituatie haalt onder mensen het beste naar boven. Landen zetten hun grenzen open. Is dit een nieuw begin?"

Wij wensen u een goede 40 dagentijd en een Zalig Pasen

## Tussenstand 'Zij heeft een verhaal'

Op zondagochtend 3 april om 9.45 uur op NPO2 is het [Geloofsgesprek](#) met Zr. Holkje van der Veer over vrouwen in de kerk.

### Talkshow 8 april

Op vrijdagavond 8 april om 20 uur is er een digitale talkshow van het Netwerk Katholieke Vrouwen. Op 31 maart sluit de inzending van de vragenlijsten voor het synodeproject 'Zij heeft een verhaal' en in de talkshow worden de eerste resultaten gepresenteerd.

Wat we nu al weten: er zijn meer dan 2000 inzendingen binnen gekomen vanuit alle leeftijden en bisdommen. Heel veel dank daarvoor! De wetenschappelijke analyse zal toegelicht worden door Professor Monique Van Dijk-Groeneboer. Over het project zelf zal Laetitia van der Lans vertellen. Een kort interview met een aantal deelnemers zal een eerste beeld van de sfeer van de resultaten completeren.

### Overdracht rapport aan professor Wijlens en Mgr. De Korte 25 mei

Op woensdagochtend 25 mei zal het rapport van ons synodeproject verschijnen en kunt u de overdracht aan Mgr. De Korte volgen via een digitale uitzending. Ook prof. Wijlens, door de paus benoemd als 'consultant' voor de bisschoppensynode, zal het rapport ontvangen. Ons project zelf is al vermeld op de [website](#) van het synodesecretariaat van het Vaticaan.

Aanmelden voor de Zoomlezing van 8 april 2022 20.00 uur en de uitzending van 25 mei kan via: [info@unkv.online](mailto:info@unkv.online). De deelnemers ontvangen tevoren een link.



## Andante-Assemblee in Letland, 1-6 juni

Van 1- 6 juni organiseert Andante in Letland haar driejaarlijkse Assemblee, bestaande uit studiedagen en de statutaire ledenvergadering. Het thema van de studiedagen is "**een kwetsbare wereld vraagt om sterke vrouwen**". Een van de sprekers is de Nederlandse Trees van Montfoort, wier boek 'Groene theologie' inmiddels ook in het Engels is vertaald. We gaan er met onze vertegenwoordiger, Marleen Peters – Van der Heijden, heen. Ook zoeken we kandidaten voor het bestuur van Andante. Mocht u daar meer over willen weten, informeer gerust bij ons. Alle informatie is te vinden op [onze website](#).



## Klimaat & Geloof



Op Paaszondag, 17 april, opent de Floriade in Almere en daarmee ook de [Tiny Church](#). Deze is tot en met 9 oktober te bezoeken en er kunnen ook evenementen georganiseerd worden. Op 14 mei nemen we deel aan de ontmoetingsdag in Den Bosch van de organisaties voor [de Netwerkgroep Schepping en duurzaamheid](#) van de Raad van Kerken. Op 19 juni organiseert de interreligieuze Klimaat&Geloof groep weer een Klimaatviering. Deze keer in Rotterdam. Wilt u hierbij aanwezig zijn en/of meehelpen, laat gerust weten.

## Tip

Lees het mooie boekje 'Van Titus Brandsma tot Edith Stein. Veertig dagen bidden met heiligen en martelaren' van Adveniat/Halewijn. Uitgegeven o.a. in verband met de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei a.s. Deze tekst is hierin te vinden:

### Gods wonderen

Zouden we iets van God ervaren  
Als er geen tedere mensen waren  
Die beeld en spiegels zijn  
Van zijn genezend licht?

De wonderen die God verricht  
Komen nooit recht van boven.  
Hij schenkt ze langs de mensen  
Opdat zij Hem geloven.

Marcel Weemaes



## Bidden voor vrede



Het belang van elkaar vragen stellen en dan ook naar elkaar luisteren geldt niet alleen voor een synodaal proces, voor de toekomst van de kerk of voor een prettige omgang onderling. Het is ook van belang voor een betere wereld in Oekraïne, maar ook elders, weten we van Remco Campert.

### Verzet

Verzet begint niet met grote woorden  
maar met kleine daden

zoals storm met zacht geritsel in de tuin  
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt

zoals brede rivieren  
met een kleine bron  
verscholen in het woud

zoals een vuurzee  
met dezelfde lucifer  
die een sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik  
een aanraking iets wat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen  
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen.

Remco Campert (1929)

In het kader van de wetgeving AVG willen wij u op het volgende attenderen. U heeft zich aangemeld voor onze nieuwsbrief. De aanmeldgegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor uitnodigingen voor bijeenkomsten van het NKV. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.