



Nieuwsbrief

Inhoud

Bij dit nummer	
Katholiek Vrouwen Café	1
Bezinning, Belangrijke data	2
19 maart Katholiek Vrouwen Café	3
8 maart Vrouw & Kerk	
Vuur van de vrouwenbeweging	4
Klimaat&Geloof	
Laudato Si gebed	5
Stemwijzer Katholieke Vrouwen	
Vrijheid en de Ark van Noach	6
Avondklok	
Houvast	
Overpeinzing in de lente	
Praktisch	7

Secretariaat Netwerk Katholieke Vrouwen
Annie Beunen-Ossel
Achterschouffert 57
6471 VB Eygelsboven
E-mail: info@unkv.online
Website: www.unkv.online

Bij dit nummer

Beste mensen,

Lente 2021 is bijzonder voor ons NKV. Enerzijds nog steeds pas op de plaats, want in lockdown. Anderzijds druk met deelname aan de actie van de groep Klimaat & Geloof voor 11-14 maart en een nieuwe NKV bijeenkomst op 19 maart. Over twee weken is het al zover. Het wordt een Katholiek Vrouwen Café met aandacht voor de actualiteiten die voor ons interessant zijn met de nieuwe voorzitter en directeur van het VKMO, Marianne van der Sloot en Carlien Geelkerken; met bisschop De Korte over Fratelli Tutti en Laudato Si en met Claartje Kruijff.

U leest er hier meer over.

We proberen zichtbaar te zijn, verschil te maken en elkaar te ontmoeten.

Carin Hereijgers
Ambtelijk secretaris



Hou **vrijdagmiddag 19 maart** vrij in uw agenda. We organiseren dan een digitaal **Katholiek Vrouwen Café** over de actualiteiten die interessant zijn voor ons. Gastspreker oa **Bisschop De Korte** over Fratelli Tutti in relatie tot de klimaatactie van de Laudato Si-groep en ons.

Netwerk Katholieke Vrouwen

Bezinning

Op 17 februari begon de 40-dagentijd of vastentijd. Een tijd van inkeer en gebed tot aan het Paasfeest. Een tijd om stil te staan bij hetgeen of Degene die je beweegt.

Ik herinner me het tekenen met het askruisje, met de verbrande as van het palmtakje van vorig jaar. Een tijdlang was de Aswoensdag viering oecumenisch, met veel belangstelling van mensen met allerlei achtergrond. Het askruisje werd toegediend door dominee en priester of pastoraal werker, samen met vrouwelijke lekenvoorgangers. Een hele mooie ervaring, helaas uit het verleden.

'Geen aardser ritueel dan dat van het askruisje op Aswoensdag, begin van de vastentijd. Het confronteert ons met onze sterfelijkheid'. Daarom hecht René Grotenhuis er zo aan: 'Met dat askruisje zijn we er misschien beter tegen opgewassen als de dood zich aandient', zo is te lezen op de website 'De Bezieling'. Bedenk o mens, dat jij stof zijt en tot stof zult wederkeren. Dit jaar is alles anders, dus geen askruisje, maar het ritueel blijft krachtig. 'Corona confronteert ons met onze sterfelijkheid en onze eindigheid. Het is een zorgvuldig bedekt en verzwegen element in deze crisis', aldus René Grotenhuis. 'Elk jaar met Aswoensdag worden we eraan herinnerd dat onze sterfelijkheid van ons is'.

Juist dit jaar is de 40-dagentijd een periode van bezinning op het leven, we kunnen ons iets ontzeggen als teken van niet gericht zijn op onszelf, maar op de ander of de Ander. Er is nu des te meer reden om ons te bezinnen op het leven dat we leiden, op de manier waarop de samenleving is ingericht en hoe we met elkaar omgaan.

40 dagentijd
40 dagen van stil worden
40 dagen van inkeer en bezinning
40 dagen van stilstaan
40 dagen spiegelend leven, horen en zien
40 dagen alleen en met elkaar
ontdekken waar het je om gaat en wat er echt toe doet
40 dagen op weg naar Pasen

Maria van Schaijk, voorzitter NKV

Belangrijke data

8 maart Internationale vrouwendag

11 maart Internationale dag: religieuzen voor klimaat. [Lees er hier meer over.](#)

4 maart Klimaatactie Nederland met Klimaat & Geloof. [Lees er hier meer over.](#)

17 maart Verkiezingen in Nederland: Stem gerust op een vrouw. [Lees er hier meer over.](#)

19 maart NKV Digitaal Katholiek Vrouwen Café. [Lees er hier meer over.](#)

Juni 2021 Digitale [Andante](#) Conferentie

Nov 2021 Onze jaarlijkse -hopelijk fysieke – ontmoetingsdag

19 maart Katholieke Vrouwen Café



Op vrijdagmiddag 19 maart organiseert het Netwerk Katholieke Vrouwen een bijzondere ontmoetingsdag, namelijk een digitaal café. Het liefst hadden we net zo'n mooie bijeenkomst georganiseerd als vorig jaar februari, maar dit is helaas niet mogelijk. Daarom gaan we in deze tijd van corona en vasten, via een levendige talkshow op YouTube, in gesprek met een aantal interessante persoonlijkheden. Nodig gerust een vriendin uit om samen te kijken.

In anderhalf uur willen we een kijkje geven in de actualiteit met een kennismaking met de nieuwe vrouwen aan de leiding bij het VKMO Marianne van der Sloot, voorzitter, en Carlien Geelkerken, directeur. Daarnaast zijn te gast: Mgr. De Korte en een vrouw, betrokken bij de Klimaat&Geloof groep. Het zal gaan over Klimaat&Geloof en de relatie met de encyclieken van Paus Franciscus Fratelli Tutti en Laudato Si.

Na de pauze vragen we journaliste Laetitia van der Lans om ons bij te praten over nieuws op het gebied van katholieke vrouwen in kerk en maatschappij. En we sluiten af met een interview met Claartje Kruijff over haar boek ' Stevig staan in een kwetsbare wereld'. De presentatie is in handen van Holkje van der Veer en Oscar Kocken. Het programma is nog in opbouw. De laatste informatie vindt u op www.unkv.online. U kunt eenvoudig aanhaken [via deze weblink op YouTube](#). Voor vragen zijn wij bereikbaar op info@unkv.online.



8 Maart

NKV Project: Vrouw & Kerk

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levenshouding opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en maatschappij. Om de zichtbaarheid van vrouwen in de kerk te bevorderen volgen wij de ontwikkelingen. Ook voor 8 maart. Aanvullingen zijn welkom! Zie voor alle actuele informatie: <https://www.unkv.online/zichtbaarheid>

Paus Franciscus heeft [de Franse theologe Nathalie Becquart \(52\)](#) benoemd tot ondersecretaris van de Bisschoppensynode. Daarmee wordt zij de eerste vrouw ooit die stemrecht krijgt tijdens een bisschoppensynode.

[Volgens een Duits onderzoek](#) worden katholieke vrouwelijke theologen aanzienlijk minder benaderd voor publicaties of als spreker dan hun mannelijke collega's. Dit zou mede komen door een gebrek aan bewustzijn van deze ongelijkheid, zeggen de onderzoekers.

De Duitse Bisschoppenconferentie heeft onlangs de theologe Beate Gilles aangesteld als Algemeen Secretaris. Zij is de eerste vrouw in deze functie.

Op 11 januari heeft Paus Franciscus [het rooms-katholieke kerkrecht aangepast](#) zodat vrouwen in het vervolg kunnen worden aangesteld als vaste lector of acoliet. Vrouwen konden deze liturgische taken al bij wijze van uitzondering uitvoeren, nu kunnen zij ook vast aangesteld worden.

Op 10 januari sprak de Theoloog des Vaderlands, Almatine Leene, [de Nationale Nieuwjaarszegen](#) uit. De EO begon hiermee met een nieuwe traditie in de Kloosterkerk in Den Haag.

Vrouwensynode: Het vuur van de vrouwenbeweging

Voor de Internationale Vrouwendag van dit jaar laat de Vrouwensynode een aantal vrouwen aan het woord over 'het vuur van de vrouwenbeweging'. Zie het You-Tube kanaal, de website www.vrouwensynode.nl, en [Facebookpagina](#). Waar worden we op dit moment warm van.

Waar willen we voor opkomen? Wat of wie vraagt om onze verontwaardiging of solidariteit?

Vrijdagavond **5 maart** publiceert de Vrouwensynode de visie van drie vrouwen:

- Margriet van de Bunt, bestuurslid van de OVS en predikant
- Eleonora Hoff, predikant in het Belgische Ieper en gepromoveerd in de missiologie
- Almatine Leene, theoloog des vaderlands in 2021, predikant in de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt en schrijver van 'Samen dansen in de kerk. Als mannen en vrouwen op God lijken', gebaseerd op haar proefschrift over de positie van vrouwen in de kerk.

Op zondag **7 maart** organiseert de Vrouwensynode om 16.00 uur een online ontmoeting om door te praten over het vuur van de vrouwenbeweging anno nu. Wil je daarbij zijn, mail dan naar voorzitter@vrouwensynode.nl

Op 8 maart organiseert [Haag College](#) de show: **De eerste Premiere.**

11-14 Maart

Klimaat & Geloof

In het weekend van 11 t/m 14 maart zal in heel Nederland aandacht worden gevraagd voor de klimaatcrisis. De klimaatcrisis, die in ons land steeds meer in temperatuur, droogte en afnemende biodiversiteit voelbaar wordt, maakt in andere gebieden op aarde (zoals in delen van Azië, Afrika en in het Amazonegebied) het leven voor mensen al bijna onmogelijk. Het jaar 2020 was het warmste jaar aller tijden met de meeste stormen en orkanen ooit! In verschillende geloven en religies wordt het beschermen van de aarde als een religieuze waarde ervaren. Wij erkennen dat het voortbestaan en welzijn van de mens sterk verbonden is met het welbevinden van de aarde. Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te denken en mee te doen aan dit Klimaatweekend van 11 t/m 14 maart. Alle actuele informatie vindt u hier: <https://www.unkv.online/klimaat-geloof>



Laudato Si gebed

Dit gebed wordt wereldwijd door gelovigen gebeden op 11 maart a.s. op de dag voor Green Faith. Doe mee.

Almachtige God
die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen,
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat
wij het leven en de schoonheid zouden beschermen.
Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters zouden leven
zonder iemand schade te berokkenen.
O God van de armen,
help ons de verwaarloosden te hulp te komen
en degenen die op deze aarde vergeten worden
en in Uw ogen zo veel waarde hebben.
Genees ons leven,
opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld
en geen roofdieren,
opdat wij schoonheid zouden zaaien
en geen vervuiling noch vernieling.
Raak de harten
van hen die alleen winst nastreven
ten koste van de aarde en de armen.
leer ons de waarde van ieder ding
te ontdekken, met bewondering te beschouwen,
te erkennen dat wij ten diepste één zijn
met alle schepselen
op onze weg naar Uw oneindig licht.
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.



15-17 Maart

Stem gerust op een vrouw

Bij alle verkiezingen treden er gelukkig steeds weer vrouwen in de voetsporen van de eerste vrouwelijke politici en onze eerste vrouwelijke minister Marga Klompe. Ook van 15 t/m 17 maart a.s. valt er wat dat betreft weer wat te kiezen. Een aantal van onze vrouwen uit de achterban bevelen deze vrouwen bij u aan! Hebt u nog een interessante kandidate om voor te stellen. Meld haar bij ons aan! We willen ook proberen een klein interview met hen te maken. Met Sigrid Kaag en Lilianne Ploumen is dat al gelukt. U kunt het [hier](#) terug lezen.

We zoeken nog verder om het plaatje compleet te maken. Tips voor interessante vrouwen op de lijsten zijn welkom via info@unkv.online



Corona en vasten I

Vrijheid en de Ark van Noach

Holkje van der Veer schreef en sprak de tekst in: <https://www.vrijburg.nl/vrijzinnige-miniatuur-111/>

Genesis 7, 7 en 8, 11

Om zich te beschermen tegen het water van de vloed gingen Noach, zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen de ark binnen. Toen, maanden later, de duif losgelaten was en tegen de avond bij hem terugkwam, droeg zij een groen olijfblad in de bek. Toen begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn.

Omdat een groot aantal van mijn medezusters in het verzorgingshuis bij mij om de hoek woont, kom ik daar regelmatig. Het is daar angstig en stil geworden sinds de pandemie de wereld in haar greep houdt. Iedereen zit achter haar eigen voordeur in een zo klein mogelijke bubbel, te wachten op andere tijden. Ik denk wel eens: alle kamertjes zijn als kleine arkjes van Noach. Uit angst voor het wassende water, die schadelijke ziekte die ons kan overspoelen, schuilen wij als in de romp van een schip.

Dat de sfeer vandaag geheel anders is, merk ik al voordat ik een stap naar binnen zet. Het restaurant en de gangen zijn gevuld met mensen! Er wordt koffie geschonken, er wordt gelachen. Nadat het verzorgend personeel deze week door de GGD gevaccineerd is, zijn vandaag alle bewoners aan de beurt! De verpleeghuisarts hoor ik tegen enkele zusters zeggen: 'Over vier weken bent u weer vrij, u bent dan weer van harte welkom om hier in het restaurant samen te komen eten!' Nadat zuster Martha haar prik heeft gekregen, zit ze nog even een kopje koffie te drinken. Met ogen waarin ik ontroering waarneem zegt ze tegen mij: 'het vaccin is de loopplank waarmee we de Ark van Noach mogen verlaten, na zoveel maanden van angst en opsluiting krijgen wij onze vrijheid, ons leven terug!'

Corona en vasten II

Avondklok

Ze zeggen:

Denk je buiten, denk de wind door je haren, de regen, denk de zomer aan je zijde, denk de dagen langer en niet versomberen, denk aan hoe je straks terugkijkt op deze tijd, aan hoe bijzonder dat we met zijn allen binnen en er doorheen zijn gekomen, denk je bij iemand die warm en zacht, denk je de avond en steeds langer licht.

Marieke Lucas Rijneveld,
Avondklok in Trouw 23/01/21.
Ook genoemd in de Dominicus Vastenkalender 'Opstaan en verdergaan', 2021

Houvast



In dit essay schrijven Mgr. Gerard de Korte en René de Reuver elkaar brieven over de Bijbel. Welke rol speelt dit boek in hun leven, op welke, vaak moeilijke momenten gaf dit boek hen

troost en houvast? En hoe kan de Bijbel vandaag hoop bieden als zoveel mensen in onzekerheid leven en houvast soms ontbreekt? Een persoonlijk en troostrijk essay over het hart van de Bijbel.

Het boek is te bestellen op:
<https://www.royaljongbloed.com/nl/product/houvast/>

(In het kader van de wetgeving AVG willen wij u op het volgende attenderen. U heeft zich aangemeld voor onze nieuwsbrief. De aanmeldgegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor uitnodigingen voor bijeenkomsten van het NKV. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Als u de activiteiten van Netwerk Katholieke Vrouwen wilt ondersteunen en ook in het vervolg de Nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u donateur worden (vanaf € 15 p.j.). www.unkv.online/aanmelden

Overpeinzing in de lente

Ans Huijbregts leverde deze bijdrage voor de nieuwsbrief. Uitzien naar een terrasje biedt perspectief. Tot die tijd kunnen we elkaar in ieder geval treffen bij ons digitale café op vrijdag 19 maart.

Hoe zou ik me voelen als ik nu op een terrasje zou zitten..... ik stel me voor: in het voorjaar weer op de fiets. Na een moeilijke tijd voor mij persoonlijk om de draad weer op te pakken. Die tijd van afscheid van mijn partner en na een lelijke val een nieuwe heup. En de corona er bij. Weer te kunnen en mogen fietsen. Op weg naar een leuk plekje waar het er gezellig uitziet en de koffie je tegemoet geurt en dan af te stappen. Na een tochtje van weidsheid de ontluikende natuur en een andere omgeving en nieuwe gezichten. Wat zou mij opvallen?

Mensen die zich naar buiten begeven en weer op een terrasje mogen begeven al is het nog op afstand. Ik stel me zo voor daar bij het cafeetje te zitten met koffie en de mensen te bekijken. Zouden ze wat zeggen of moet ik ze aanspreken? Of mijmer ik wat en heb alleen oog voor de natuur om me heen?

De mensen groeten elkaar en zijn blij. De wereld gaat weer open en komt weer rustig tot leven. Is dit wat we hebben moeten leren? Elkaar en de natuur te waarderen en te zien? En met rust ervan te mogen omarmen? We zien elkaar weer en gaan daar rustig voor zitten.

En na daarvan te hebben genoten, stap ik weer op de fiets op weg naar een andere wereld misschien.